

Engel

Als beginnend kantkloster maar ook als wij de kunst al wat beter onder de knie hebben, maken wij allemaal wel eens een kleedje.

Meestal worden ze ingelijst of je komt ze later nog eens tegen in een doos tussen alle andere mooie dingen die je al hebt gemaakt.

Van twee van deze kleedjes heb ik een engel gemaakt. Het patroon van de ondergrond voor engel heb ik van <http://www.kloeppestube.com/frset-tipps.html> (middelste kolom bij „Schutzengel”).



Daarna ben ik aan de slag gegaan met tule, lint en kleedjes.

Het resultaat hangt straks mooi te pronken tussen de andere engelen.

Wemmie Eggens